

yeni dünya için

ji bo cihanek nû

ÇAĞRI

BANG

İKİ AYLIK SİYASİ / TEORİK / GAZETE

SİLAHLAR SUSSUN, SİYASET KONUŞSUN!

NEWROZ PÎROZ BE!



İşçiler! Emekçiler! Ezilenler!

Faşist devlet ve onu anda yöneten AKP hükümeti, 24 Temmuz 2015'ten bu yana Kuzey Kürdistan'da barbar, gerici, sömürgeci bir savaş yürütüyor. Bu savaşta devlet kural sınır tanımıyor!

Savaş alanlarında T.C'nin özel vurucu güçleri, tankları, topları ve ağır silahları ölüm kusuyor. Helikopterler havadan, tanklar karadan bomba yağdırıyor. Camiler, okullar, hastaneler, evler yakılıyor, yıkılıyor. Dükkanlar kapalı, kepenkler inik. Ekonomi durma noktasında. Türk devletinin emniyet güçleri, askeri, polisi, özel timi,

korucusu ve bilcümle açık ve gizli savaş güçleri Kuzey Kürdistan'ın her yerinde vahşet saçıyor.

Sokağa çıkma yasakları ilan edilerek ilçeler yakılıp, yıkılıyor. Cizre'de yüzlerce insan yakılarak katledildi. Cizre'de, Sur'da tam bir vahşet sergilendi. Sırada yakılıp yıkılmayı bekleyen başka ilçeler var.

Katledilen Ekin Wan'ın cesedi sokakta polislerce çıplak bir şekilde teşhir edildi. Hacı Lokman Birlik öldürüldükten sonra Akrep tipi zırhlı aracın arkasına bağlanarak sürüklendi. Cizre'de öldürülen kadınların elbiseleri çıkarılıp çıplak halde fotoğrafları çekilerek sosyal medyada

paylaşıldı. Devletin savaş güçleri, yaptıkları zulmü fotoğraflayıp sosyal medya da paylaşarak, bundan sonra da Kürtlere yapılacak muamelenin böyle olacağını mesajlarını veriyor! İşte AKP'nin "teröre karşı mücadele hukuk içerisinde olacak" dediği hukuk budur. Faşist devletin Kürtlere reva gördüğü baskıdır, işkencedir, katletmedir.

HDP'ye yönelik baskılar artıyor

HDP'ye baskılar giderek artıyor. HDP yöneticileri, üyeleri, belediye eşbaşkanları gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Selma Irmak ve Sırrı Süreyya Önder'in dokunulmazlıkları kaldırılmak isteniyor.

Halkın seçtiği, milyonlarca oy almış bir partinin vekillerinin, milletvekilliğinin parlamentoda sayısal çoğunluğu elinde bulunduran parti tarafından düşürülmek istenmesi anti demokratik faşist bir tavidir.

Milletvekillerinin meclis dışında yaptıkları, söyledikleri ile ilgili dokunulmazlık olmamalıdır.

Dokunulmazlık sadece Meclis kürsüsünden konuşulanlarla ilgili olmalıdır.

Ya bütün fezlekeler gündeme alınıp hepsi hakkında yargı yolu açılmalıdır. Ya da hiç bir fezleke gündeme alınmamalıdır. Fezlekelerin bir bölümüne evet, bir bölümüne hayır demek çifte standartçı bir yaklaşımdır.

Kardeşler!

Kürt ulusunun kendi kaderini kendisinin tayin etmek istemesi onun en doğal hakkıdır. Kürtler isterlerse bağımsız devlet, federasyon, bölgesel özerklik, özyönetim gibi statülerle yaşama hakkına sahiptir. Kürtler, nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermelidir. Özyönetimler, kendi kaderini tayin hakkını kullanmanın en geri biçimidir.

Buna rağmen özyönetim ilan edilen alanlarda, özyönetimlerin savunulması için yürütülen savaş, ezilen Kürt ulusunun ulusal özgürlük taleplerinin savunulması noktasında haklı bir savaştır.

Gelinen yerde T.C. devletin varlığını sorgulamayan, devleti yıkmayı hedeflemeyen bu savaşın, PKK devlet görüşmeleri yoluyla barışçı çözümü açısından getireceği hiçbir olumlu katkı yoktur. Tersine T.C açısından bu savaş bu görüşmeleri kesmek ve aynı zamanda demokratikleşme yönünde atılması mümkün olan adımların önünü kesmek için bahane olarak kullanılmaktadır.

Bu savaş, Kürt halkına ölümden, sürgünden başka birşey getirmemektedir. Savaş, PKK güçleri ile faşist devlet güçleri arasında yürümektedir. Bölgede ölüm pahasına direnen PKK güçleri ve taraftarları dışındaki kesim savaş alanını terk etmektedir. Doğrudan savaşa katılmayan Kürt halkının önemli bir bölümü evlerini

terk etmek zorunda kalmaktadır. Kürt halkının acil talebi silahların susmasıdır.

İşçiler! Emekçiler!

2016 Newroz'unda hep birlikte barışı haykırmalıyız. Kayıtsız koşulsuz silahlar susmalı, eller derhal tetikten çekilmeli, müzakere süreci kalınan yerden devam etmelidir. Yürüyen savaşın sonlanması, ülkelerimizde yaşayan halklar açısından gereklidir. Savaşın sonlanması, savaşın ağır yükünü taşıyan Kürt ulusu açısından olumlu ve gereklidir. Savaşın sonlanması, bir bütün olarak sınıf mücadelesi açısından gereklidir. Yürüyen savaşın devam etmesi, ülkelerimizde "PKK terörüne" karşı mücadele adına her türlü demokratik hakkın ayaklar altına alınması, faşizmin katmerli bir şekilde sürdürülmesi demektir. Yürüyen savaşın devam etmesi, faili meçhul cinayetlerin ve ölümlerin giderek artması, Türk şovenizmi zehiri ile işçilerin, emekçilerin beyinlerinin abluka altına alınması demektir. Savaşın devam etmesi, halkların birlikte yaşama imkanının ortadan kaldırılması demektir.

Derhal barış!

Bugün yapılması gerekli olan savaşın derhal durdurulması için en geniş barış hareketini yaratmak için mücadele olmalıdır. "Barış hemen şimdi" talebi Kürt halkının da talebidir. Bu savaşın sonlandırılması için çalışmalıyız. Barış isteyen kitleleri barışçıl kitle gösterilerine seferber etmek için mücadele etmeliyiz.

Bu kapitalist sistem sürdüğü sürece, Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce tayin edeceği şartlar yaratılmaz! Kalıcı bir barış ve Kürt ulusunun kendi kaderini özgürce belirleyeceği şartların yaratılması ülkelerimizin tamamen geri dönülmez bir biçimde demokratikleşmesine bağlıdır. Ülkelerimizin gerçek anlamda demokratikleşmesi devrim sorunudur. Biz komünistler yalnızca "gerçek barış devrimle gelir ve gelecektir" propagandası ile yetinemeyiz. Bu gerçeği hep vurgulayacağız, ama bu gerçeğin yanında, bugünkü savaşın durdurulması talebiyle bir barış cephesinin örülmesi için de çalışırız. Bugün talep ettiğimiz barış, bu anlamda gerçek kalıcı bir barış değildir. İsteğimiz, yalnızca yürüyen ve anda halklara hiçbir yararı olmayan bu savaşın sonlandırılmasıdır. Kürt halkına büyük acılar yaşatan bu savaşın durması gerekir. Böyle bir barış, kalıcı bir barış olmasa da, bugün halkların yararına olan tek çözümdür.

Onun için hemen şimdi kayıtsız, koşulsuz inadına barış diyoruz!

13 Mart 2015

**Newroz ateşini devrim için körükle!
Agire Newrozê bo şoreşê kûrik bikê!
Xelasi, bi şoreşê û bi sosyalizmê dibî!**